

Uitgelicht

Prinsheerlijk vertoeven in de Prinsestraat

Ruimte, creativiteit en inspiratie. Welkom in de Haagse Prinsestraat. Heerlijk! Het is prettig als een stad veel te bieden heeft op winkelgebied. Den Haag is zo'n stad. Je vindt er alles. Van chique op de Denneweg tot cultureel, funky en hip in de Prinsestraat. Die laatste verdient vandaag de spotlight.

Nu het zonnetje zo nu en dan doorbreekt merken veel mensen de lente-kriebels al opkomen. Alles is ineens leuker en mooier. Zo ook winkelen, al heeft de Prinsestraat geen zonnetje nodig om te stralen. Meteen is al duidelijk dat dit een heerlijke straat is. De rustige en relaxte sfeer doet je goed.

Er hangt een artistieke en funky sfeer, iets waar de straat bekend om blijkt te staan. Het Korzo Theater midden van veel artistieke zaken, sieraden, goede

kleding, kunst en heel en veel goede restaurants. Hip en modern, en vooral kwalitatief hoog. Kijk bijvoorbeeld eens binnen bij de prachtige winkel 2Monkeys, de Pussy DeLuxe Store of Floyd's Woolshop. Of neem de tijd om culinair te genieten bij Japanse restaurant Oni of het Franse L'Entrecôte.

Zoals veel bijzondere straten is ook dit er een in opkomst. Vroeger was het een beetje een klassieke straat, een achterafstraatje. De winkeliers doen hard hun best om daar verandering in te brengen. De straat wordt hard gepromoot, door bijzondere acties zoals het neerleggen van sneeuw in de winter. Gelukkig weten veel mensen de straat tegenwoordig te vinden en dat is met al dit moois niet meer dan logisch.

Tekst: Myrthe van der Wolf

Ondernemer aan het woord...

KaDenz



"Zeven jaar geleden ben ik begonnen met deze winkel in een straat hierachter. Omdat ik graag meer ruimte wilde ben ik verhuisd naar dit pand in de Prinsestraat, waar de winkel ook heel goed past. Ik ben dit vak eigenlijk ingerold. Van origine ben ik kunsthistoricus en gaf ik les. Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in wonen, en eigenlijk vond ik galeries een beetje saai. Ik kreeg de kans om als binnenhuisarchitect aan de slag te gaan voor een winkel hier in

Den Haag en ben daarna een eigen zaak begonnen. Ik verkoop heel veel Nederlands design en vaste merken zoals Palau en Bonaldo. Maar ik richt me het meest op ontwerpers. Ik ben in de positie dat ontwerpers ook naar mij toekomen om te vragen of ik hun ontwerpen wil verkopen en dat is natuurlijk geweldig. Ik vind het heerlijk om naar het buitenland te gaan en met mooie dingen terug te komen. Zo bezoek ik veel beurzen in Keulen, Parijs en Milaan. Ik doe erg mijn best om exclusieve producten aan te bieden en dat lukt goed. Het bijzondere van deze winkel is dat dit de enige winkel in dit segment is die een inloopfunctie heeft. Je kunt hier elke dag lekker binnenlopen en rondsnuffelen. Ik heb ontzettend veel plezier in wat ik doe. Het is gewoon mijn hobby. Ik doe wat ik zelf wil en dat is duidelijk terug te zien in mijn assortiment. Het is niet té experimenteel en niet té futuristisch, het is tijdloos."

Tekst en foto: Myrthe van der Wolf

We vonden bezoeker Hilde Gloudemans

"Ik kom heel graag in deze straat. Meestal heeft het wel een functionele reden. Mijn vaste kapper zit namelijk een stukje verderop en daar kom ik al jaren. Als ik hier kom neem ik wel even de tijd om ook wat andere winkels te bezoeken. Vooral voor kleding zit je hier goed. Het is hier kleinschalig en je vind unieke spullen in de winkels. Weet je wat het is, je voelt heel veel liefde voor wat ze doen bij de ondernemers in deze straat, dat is erg bijzonder en dat maakt het ook juist leuk. Ik denk dat deze straat vooral populair is onder 30+ers die van cultuur en lekker eten houden. Ik denk daarbij wel dat het publiek dat hier komt bovenmodaal verdient. Want voor unieke producten en exclusiviteit moet je toch betalen. Het is een trendy en hippe straat, maar tege-

lijkertijd ook vriendelijk en normaal. Die combinatie zie je niet veel. Heerlijk toch!?"

Tekst en foto: Myrthe van der Wolf



in de Prinsestraat, Den Haag

Bezoek onze 17 steden, 50 straten en ruim 740 winkels op nlstreets.nl

Niet te missen!

Prinsestraat |

2MONKEYS Prinsestraat 53
2Monkeys staat voor verre reizen en het speuren naar bijzondere objecten. Handge-



weven kleden, prachtige schilderijen, meubels, sieraden en accessoires. De bijzondere designkaarsen van Amira zijn alleen bij 2Monkeys te verkrijgen.

BOSTON TRADER De Driehoekjes 25

Bij Boston Trader vind je voornamelijk een uitgebreid assortiment aan topmer-



ken. Er is een aparte afdeling voor de moderne businessvrouw, en met merken als Armani Jeans en Iceberg is Boston Trader ook zeer geliefd bij jongeren.

SLIJTERIJ EN WIJNHANDEL

DRINKLAND Prinsestraat 57
Met 1700 wereldmerken biedt Drinkland u één van de grootste drankcollecties van



Nederland. Hier vindt u de mooiste whisky's, beste rum, wodka, bieren en cognac's. Drinkland staat tevens bekend om zijn ruime keuze aan wijnen van zeldzame kwaliteit.

KORZO THEATER Prinsestraat 42

Voorstellingen, concerten en eigen Korzo producties door jonge, bevlagen en talent-



volle kunstenaars uit alle windstreken. Ze kunnen verwarrend en confronterend zijn, ontroerend of hilarisch, maar bieden in elk geval ervaringen die je bij zullen blijven.

EYE-D Prinsestraat 69

Aandacht voor detail dat is hier belangrijk. Bij Eye-D vindt je naast de vele soor-



ten contactlenzen ook prachtige monturen en een spraakmakende collectie sieraden, horloges en zonnebrillen. Bijzondere merken die eruit springen omdat ze zo mooi zijn!

ONI Prinsestraat 35

Klassiek Japans in een modern, eigentijds interieur. Oni betekent uitzonderlijk, en dat is de keuken van dit exclusieve restau-



rant zeer zeker. Het beste uit de Japanse keuken is verenigd in een uitgebreide menukaart: van vlees tot vis, van rauw tot gegrild en van noodlesoep tot vegetarisch. Oni is Japans genieten op z'n best.

PUSSY DELUXE STORE

Prinsestraat 88

Een brede collectie van eigentijdse lingerie merken voor de eigenzinnige, verleide-



lijke vrouw die houdt van ondeugende en sexy designs met een knipoog. Word verliefd op de zoete details, glamour en fabelachtige patronen.

RESTAURANT C'EST ÇA

Prinsestraat 130

Er wordt op hoog niveau gekookt. Geen bla-bla in dit restaurant, gewoon lekker, eerlijk en vers eten iedere dag. Het diner



is is elke dag anders en altijd vers, met keuze uit twee voor-, hoofd- en nagerechten. Vegetariërs krijgen een verrassing.

THE ART OF CAMOUFLAGE

Prinsestraat 74

In deze overzichtelijke en toegankelijke winkel vindt je een ruime collectie van kwalitatief hoogwaardige overhemden, een uitgebreide selectie sevenfold ties en



diverse andere accessoires. Ongeveer 15-20% van de hemden is uitgevoerd in mouwlengte 7.

GALERIE CHIEFS AND SPIRITS

Prinsestraat 49

Het werk van de meest getalenteerde, Afrikaanse kunstenaars is verenigd in deze sfeervolle galerie. Met unieke schilderijen, zeefdrukken, beelden en keramiek



is het beste uit de niet-westerse kunst hier ruim vertegenwoordigd.

L'ENTRECÔTE Prinsestraat 33

Oh-la-la! Bij L'Entrecôte eet u volgens de Franse formule. Dit betekent dat u klassiek van start gaat met een groene salade. Vervolgens kiest u uit entrecôte, sliptong of de côte de boeuf, met frites en huisge-



maakte mayonaise. De beperkte keuze garandeert een ontspannen avond.

CAFÉ 'T PRINSENHOF Prinsestraat 99

In het altijd gezellige café 't Prinsenhof kunt u op elk moment van de dag even naar binnen lopen voor een hapje of een drankje. U kunt ook lekker lang blijven hangen en dansen in deze uitgaansgele-



genheid, die elke dag van de week (behalve dinsdag) tot 3 uur 's nachts open blijft.